

## Fællessangaftenen paa Munkebakken.

Aftenen gennemføres, selv om det bliver fugtigt Vejr.

Programmet for den store Fællessangaften paa Munkebakken i Morgen Aften er nu udarbejdet i alle Enkeltheder, og der er ingen Tvivl om, at det bliver en baade stemningsfuld og festlig Aften, blot alle Deltagerne vil synge med. Overalt i Byen er der stor Interesse for denne første Fællessang-Aften, saa Arrangørerne kan vist roligt regne med en Deltagerskare, som vil tælle adskillige Tusinde.

Vejrudsigterne er det store Spørgsmaal, men selv om det skulde blive fugtigt Vejr, vil Aftenens Program blive gennemført.

## „Alsang“ eller Fællessang.

Hr. Redaktør!

Vil De venligst overveje denne Henstilling:

Udtrykket *Alsang*, der maa betragtes som daarligt dansk, har desværre efterhaanden fortrængt det gode og rigtigere Udtryk: *Fællessang*. Kunde Næstved Tidende ikke bevæges til at bruge sidstnævnte gode Betegnelse? Maaske andre Blade vilde indse det rigtige deri og muligen følge det gode Eksempel. *Alsang* hører vist hjemme paa en sydligere Breddegrad.

Deres ærbødige

A. Hansen, fhv. Forstander.

\*

## Hele Næstved synger i Aften paa Munkebakken.

Benævnelsen *Alsang* blev benyttet i Aalborg, hvor det første Stævne i Danmark blev holdt. Nærmest af den Grund er Udtrykket blevet benyttet af Arrangørerne her i Byen. Det er ikke umuligt, at „Fællessang“ er en bedre og navnlig mere dansk Betegnelse, men Efterverdenen vil være klar over med det samme, at *Alsang* var denne Periodes Fællessang.

Men Spørgsmaalet er ikke *Alsang* eller Fællessang. Det, man her i Næstved og andre Steder vil søge at opnaa — eller har opnaaet — er at faa alle til at synge. Alt det, som vi Danske har svært ved at *sige*, bliver straks nemmere at udtrykke, naar det sættes paa Melodi. Derfor vil hele Næstved i Aften mødes paa Munkebakken og for en Stund glemme alt det, der skiller, og kun huske, at alle er Danske, alle er i samme Baad, og alle føler Trang til at faa Udløsning for Stemninger og Tanker.

M.

## Selv om det bliver Regnvejr

I Aften, vil Fællessang-Aftenen blive gennemført. Trods Regnen var der i Aftes 8000 Deltagere i Roskilde og 6000 i Svendborg — og Næstvederne skulde ikke gerne lade sig skræmme fra Deltagelse paa Grund af en Regnbyge.

Tag Paraplyen med og Galoscher paa, saa klarer man nok Resten. Sangen giver jo Varme!